

### ***In Memoriam.***

**Luitenant-kolonel BALAES,  
commandant van 62 A.**

Luitenant-kolonel Balaes werd geboren te Wouteringen op 29 augustus 1908. Na drie jaar universitaire studies, voelde hij zich geroepen tot de militaire loopbaan. Onderluitenant benoemd de 26 juni 1935 werd hij ingedeeld bij het 1<sup>o</sup> Artillerieregiment. Met het 3<sup>o</sup> Artillerieregiment nam hij deel aan de achttiendaagse veldtocht en werd nadien voor vijf jaren in gevangenschap gestuurd. Na de oorlog werd hij voor een korte periode ingedeeld bij het legerdepot en was nadien medeoprichter van de 6<sup>o</sup> Artillerieregiment. In maart 1953 werd hij geroepen om het bevel te nemen over het 41<sup>o</sup> Artillerieregiment dat later het 41 G T A zou worden. Tenslotte werd hij op 1 juli 1959 aangeduid om het 62<sup>o</sup> Artillerieregiment te Hasselt te vormen. En het was onder zijn uitstekende leiding dat het bataljon uitgroeide tot een van de beste eenheden van het leger.

Het was dan op 29 december 1961 dat luitenant-kolonel Balaes schielijk overleed te Tongeren. Met hem verloor het 62<sup>o</sup> Artillerieregiment een energieke maar sociaal aanvoelende en diepmenselijke chef. Iemand die het beste van zichzelf gaf voor zijn bataljon, iemand die de achting en de waardering meedroeg van zijn chefs en van zijn ondergeschikten en die de banden tussen het leger en de natie op een onberispelijke manier onderhield.

